



Κοινωνία Θεού

Ο άγιος Τρύφωνας



Ο Άγιος Τρύφωνας ήταν από τη Λάμψακο της Φρυγίας, πόλη της Μικράς Ασίας, κι έζησε στα χρόνια που αυτοκράτορες ήταν ο Γορδιανός, ο Φίλιππος και ο Δέκιος (238- 244 μ.Χ.). Από μικρό παιδί ήταν πολύ φτωχός και γι' αυτό αναγκάστηκε να βόσκει χήνες για να μπορέσει να ζήσει. Έτσι, αγάπησε πολύ τα ζώα, τα φυτά κι όλη τη φύση. Εξασκούσε τη δουλειά του με ταπείνωση και δεν ξεχνούσε να μελετάει την Αγία Γραφή που τόσο αγαπούσε, και να εκτελεί τα θρησκευτικά του καθήκοντα (νηστεία, προσευχή κ.ά.). Ήταν ταπεινός και του άρεσε τόσο πολύ να μαθαίνει, ώστε όχι απλώς έμαθε πολλά, αλλά τα δίδασκε κιόλας, δεν τα κρατούσε για τον εαυτό του.

Η αγάπη και η ταπείνωσή του ήταν τέτοιες, που ο Θεός τον γέμισε με τη χάρη του. Όπως λέει και στην Αγία Γραφή, που διάβαζε: ο Θεός είναι αντίθετος με τους υπερήφανους, στους ταπεινούς όμως δίνει χάρη. Ο Τρύφων θεράπευε ακόμη και ασθενείς. Μάλιστα, όταν ο βασιλιάς Γόρδιος έμαθε κάτι τέτοιο, του ζήτησε να θεραπεύσει την κόρη του, που ήταν βαριά άρρωστη. Έτσι και έγινε. Επίσης, όταν ο βασιλιάς Γόρδιος του προσέφερε τιμές και αξιώματα για να τον ευχαριστήσει, ο άγιος ταπεινά αρνήθηκε και ήσυχια έφυγε.

Στην εποχή του αυτοκράτορα Δέκιου, όταν έγινε διωγμός κατά των χριστιανών, ο Τρύφωνας συλλαμβάνεται. Ο άγιος δε διστάζει και με θάρρος ομολογεί την πίστη του στο Χριστό και καταδικάζει την ψευτιά της ειδωλολατρίας. Ένας έπαρχος, ο Ακυλίνος, διατάζει και τον δένουν σκληρά, για να αλλάξει πίστη. Έπειτα τον δένουν

σε ένα κάρο με άλογο και τον σέρνουν σε δύσβατα και τραχειά μέρη. Ο άγιος Τρύφων, όμως, με πίστη και αγάπη στο Χριστό υπομένει ανυποχώρητος και άλλα, σκληρότερα βασανιστήρια. Στο τέλος βλέποντας οι ειδωλολάτρες την επιμονή του τον καταδικάζουν σε αποκεφαλισμό. Δεν προλαβαίνουν, όμως, να κάνουν κάτι τέτοιο, γιατί λίγο πριν, αφού προσεύχεται, παραδίδει ευτυχισμένος την ψυχή του στο Θεό. Οι χριστιανοί τότε μαζεύονται και αφού περιποιούνται το άγιο λειψανά του με αρώματα και καθαρά σεντόνια, τον ενταφιάζουν στη Λάμψακο, όπως ήταν και το θέλημα του αγίου, που παρουσιάστηκε σε όνειρό τους.

Τη μνήμη του Αγίου Τρύφωνα τιμά η εκκλησία μας κάθε χρόνο την 1^η Φεβρουαρίου και είναι προστάτης των γεωργών.

Ο άγιος αγαπούσε τα ζώα, τα φυτά και τη φύση, όχι μόνο επειδή ήταν αυτή η δουλειά του, αλλά γιατί ήταν κι αυτά δημιουργήματα του Θεού. Όπως οι άνθρωποι, έτσι κι αυτά δημιουργήθηκαν από το Θεό από αγάπη.

Παρόλο που η δουλειά του αγίου Τρύφωνα δεν είχε σχέση με τα γράμματα, αυτός δεν παρέλειπε να μελετάει το λόγο του Θεού, να μαθαίνει περισσότερο για την πίστη του και να διακρίνει στη ζωή του το θέλημά του Θεού Πατέρα.

Όπως ξέρουμε και από άλλες περιπτώσεις αγίων μαρτύρων, η αγάπη για το Χριστό τους κάνει να αντέχουν δυσκολίες, ακόμα και βασανιστήρια που χωρίς αυτήν, θα ήταν αδύνατο. Με τη ζωή του αγίου Τρύφωνα, όμως, βλέπουμε πιο ξεκάθαρα πως αγάπη για το Θεό σημαίνει να αγαπάμε Αυτόν, τους ανθρώπους και ολόκληρη τη φύση που δημιούργησε.

Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΨΥΧΑΓΟΓΙΑΣ



Να σχηματίσετε την ακροστιχίδα με το πρώτο γράμμα της κάθε απάντησης:

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Μια από τις αρετές του αγίου

□ □ □ □ □

Το μικρό ποτάμι

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Το αντίθετο της ταπείνωσης

□ □ □ □

Ο άγιος αγαπούσε όλη τη...

□ □ □ □ □

Το 4^ο γράμμα του ειδωλολάτρη

□ □ □ □ □ □ □ □

Θρησκευτικό καθήκον

□ □ □ □ □ □ □ □ □

Ο έπαρχος που πίεσε τον άγιο να αλλάξει πίστη

□ □ □ □ □ □ □

Πέρασε τέτοια βασανιστήρια ο άγιος Τρύφωνας



"Ε, ΜΙΑ ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΠΕΡΑΣΑ ΝΑ ΠΩ..."

ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΙΔΕΑ!

ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΣΤΟ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΜΑΣ

ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΩΝΙΑ!!!

Εμείς
αγαπάμε τη φύση
όπως ο άγιος
Τρύφωνας; Πώς
μπορούμε να δείχνουμε
την αγάπη μας για
αυτήν;

-Μπαμπά, μου δανείζεις
200 ευρώ; Αλλά από αυτά,
να μου δώσεις μόνο τα
100;

-Γιατί παιδί μου;

-Να, θα μου χρωστάς 100
και θα σου χρωστάω 100
και έτσι θα είμαστε
πάτσι...

Ο μικρός ρωτάει τον πατέρα
του.

-Τι φυτά είναι αυτά μπαμπά;

-Πιπεριές παιδί μου.

- Α, πρώτη φορά βλέπω. Και
οι...αλατιές που είναι, μπαμπά;