

Φυλλάδιο
Επικοινωνίας
των Κατηχητικών
Συνάξεων
I. M. Ρόδου
Έτος 6ο
Τεύχος 1ο



ΚΟΙΝΩΝÍΑ ΘΕΟÚ

Ευλογημένη χρονία στην αγκαλιά του Κατηχητικού σου σχολείου!

Σε περιμένουμε, όπως κάθε χρόνο, για να μαθητεύσουμε στο σχολείο του Χριστού μας, να Τον γνωρίσουμε, να Τον αγαπήσουμε και να ζήσουμε μαζί Του!

Όλα αυτά βέβαια, με πολύ παιχνίδι, πολύ τραγούδι, και πολλές στιγμές χαράς και χριστιανικής φιλίας που δα γεμίζουν τις ψυχές μας!

Καλή χρονιά λοιπόν, ή μάλλον καλή σπορά! Ναι, σπορά! Οργωμένο χωράφι είναι οι ψυχές μας και σπόρος είναι τα

μαθήματα του Κατηχητικού μας, ο λόγος του Θεού που μπαίνει στην ψυχή μας για να βλαστήσει και να καρποφορήσει!

Φέτος, περισσότερο από κάθε προηγούμενη χρονία ας είναι ολάνοιχτα τα αυτιά μας τα σωματικά για να ακούν το λόγο του Θεού! Άλλα, ας είναι και ολάνοιχτα τα αυτιά μας τα ...πνευματικά! Με την καρδιά μας έτοιμη να ρουφήξει τα λόγια του Ευαγγελίου, να τα κλείσει μέσα της δησαυρό ανεκτίμητο...

**Ας μνη λείψω
καμία φορά από
τα φετινά
μαθήματα στο
Κατηχητικό μου!
Ας γίνει η ώρα
αυτής μας της
συνάντησης, η πιο
γλυκιά ώρα της
εβδομάδας, που δα την
περιμένουμε με λαχτάρα και
χαρά!**



**Άνοιξε τα φτερά σου
μέσα στη συντροφιά
των Κατηχητικών Συνάξεων!**

Η ΣΕΛΙΔΑ Της ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ

Πέει

η μια
αγελάδα στην
άλλη:

-Μουουουουουου!
Και η άλλη
απαντά:
-Από το στόμα
μου το πήρες!

Σε τηλεοπτική
εκπομπή:
-Μαζί μας
βρίσκεται η
παιδίγνωστη
τραγουδίστρια....
Πώς είπαμε
εσας λένε;

Ο
εισπράκτορας
βλέπει μια κυρία να
τρέχει να προλάβει
το λεωφορείο και
λέει στον οδηγό:
-Τρέχει, περίμενε!
Τρέχει, περίμενε!
Έπεεε, φύγε!

-Τσακώδηκα με του
γείτονα και έκανα τρεις
μέρες να τον δω!
-Μετά τα ξαναβρήκατε;
-Μετά ξεπήστηκε το
μάτι μου!

Οι
Κινέζοι
γιορτάζουν τα
γενέθλια τους
κάθε 10
χρόνια!

52
χιλιάδες
αγγλικές
λέξεις, είναι
ελληνικές

Απορίες μικρών!

- Γιατί λέγονται
πολυδρόνες, αφού
κάθεται μόνο
ένας???

-Τα γαριδάκια
γίνονται από
γαρίδες???

-Πώς λέγεται το
αγριογούρουνο όταν
είναι ήρεμο???

Η
καμηλοπάρδαλη
μπορεί να
καδαρίσει τα αυτιά
της με την μισού
μέτρου
γλώσσα
της!

Δεν
μπορούμε
να
αναπνεύσουμε
ταυτόχρονα από
τη μύτη και το
στόμα!